



ΣΩΜΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Σ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Ημέρα Σκέψης : **κάνε τη σκέψη... ΠΡΑΞΗ!**

Αγαπητοί μου Πρόσκοποι,

μία ακόμη Ημέρα Σκέψης... η 22α Φεβρουαρίου, τα γενέθλια του Ιδρυτή της Προσκοπικής Κίνησης, η γέννηση ενός ανθρώπου που άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων παιδιών στον κόσμο και έδωσε αξία στη διαρκή προσπάθεια για το καλύτερο, για... «έναν καλύτερο κόσμο»!

Ένας «κόσμος» σημερινός, όπου οι πόλεμοι δεν εξαφανίστηκαν, η φτώχεια υπάρχει και ίσως αυξάνει, οι άστεγοι είναι δίπλα μας, οι θάνατοι από έλλειψη νερού και φαγητού μαστίζουν τις χώρες του τρίτου κόσμου, ο πλανήτης σήμερα κινδυνεύει περισσότερο, οι ανθρώπινες αξίες βρίσκονται σε κρίση.

Και εσύ, ο Πρόσκοπος, με ένα μαντήλι στο λαιμό και με λέξεις όπως: *υπόσχομαι, τιμή, καθήκον, βοηθώ, άνθρωπος...*, τι μπορείς να κάνεις; Τι μπορείς να αλλάξεις με το παιχνίδι, την περιπέτεια, την εκδρομή, ή ακόμη και με την καλή πράξη των Χριστουγέννων, τη δράση προσφοράς του Συστήματος ή της Εφορείας; «Να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο ...» Αλήθεια ή παραμύθι, πραγματικότητα ή ευχή; Όχι δεν είναι παραμύθι, ούτε ευχή. Ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος, όχι γιατί το Προσκοπικό τριφύλλι παλεύει με την κρίση, τη φτώχεια και τη διαφθορά, αλλά γιατί ο καθένας από εμάς προσπαθεί «να γίνει καλύτερος ...». Καλύτερος εγώ, καλύτερος εσύ, καλύτεροι όλοι μας.

Οι απλές καθημερινές πράξεις είναι η αφετηρία. Μια «καλημέρα» στον γείτονα, μια «συγνώμη» στον φίλο, ένα χαμόγελο στον συνάδελφο, μια μερίδα φαγητό στον «τοίχο της καλοσύνης», ένα ζεστό ρούχο στον πρόσφυγα, ένα παιχνίδι στο παιδί από τη Συρία, δύο λουλούδια στο μπαλκόνι σου, το «μάζεμα» των σκουπιδιών σου από την παραλία, η ανακύκλωση, η οικονομία στο νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα κι άλλες πολλές, μικρές αλλά... «μεγάλες» πράξεις.

«...να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίπτωση...», όχι λόγω κρίσης και επικαιρότητας, αλλά γιατί εκείνη η Υπόσχεση, σ' ακολουθεί, σε καθορίζει, σε ολοκληρώνει, σου δείχνει τον δρόμο...

Με αφορμή την Ημέρα Σκέψης, η Εφορεία Κοινωνικής Συνεργασίας Γ.Ε. επιμελήθηκε σημειωματάριο απλών καθημερινών ιδεών, σκέψεων, καλών πράξεων. «Πάντα πρόθυμοι για το καλό», «έσο έτοιμοι», φωνάζουμε από παιδιά. Στις ιδέες που καταγράφηκαν πρόσθεσε κι άλλες, φτιάξε τη δική σου λίστα, παρότρυνε τον διπλανό, τον φίλο, τον συνεργάτη.

«κάνε την σκέψη... ΠΡΑΞΗ !»

Ημέρα Σκέψης 2017, κάθε χρονιά, η δική σου μέρα.

Με εκτίμηση

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

